

SAMEN ÉÉN

November - December 2023
Januari 2024



Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Alweer de laatste kerkkrant van dit jaar. Achterop deze kerkkrant staat een gedicht die past bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen deze dienst weer samen te vieren. Dan begint alweer Advent. Wat gaat het toch snel. Ik wens u veel leesplezier en omdat de volgende kerkkrant pas volgend jaar uitkomt ook alvast gezegende kerstdagen en een goed 2024.

Vriendelijke groeten
Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Woorden vinden voor....

Ik ben op zoek naar woorden om te verwoorden het denken en het spreken over wat er Israël en in de Gazastrook aan de hand is. Het lijkt onmogelijk om die woorden te vinden en toch wil ik een poging doen. Ja, je kunt het ook anders formuleren: "Wat is wijsheid"? Aan de verhalen over de misdaden die Hamas pleegde in het zuiden van Israël komt maar geen eind. En Israël zette de vergeldingsaanval in. Dit was te verwachten. Maar moet het op deze manier.

We hebben het nu over de gruwelen in de Gazastrook. Elke dag meer slachtoffers. Volwassenen, vrouwen, mannen, maar ook kinderen. Afschuwelijk. Of is dit woord een verkeerde keus? Mag je de gruwelijke daden in Gaza wel zo benoemen naast de misdaden in het zuiden van Israël? De brute moorden en gijzelingen van Hamas.

De gekozen woorden zijn heel belangrijk!

In de gesprekken over de ruzie tussen Israël en de Palestijnen moet je elke woord wegen. Ik denk aan de brandende gesprekken en discussies aan de vele talkshowtafels.

Kun je het conflict een oorlog noemen? Is dat het goede woord? In de Tweede Kamer debatten negeerde premier Rutte onlangs een oproep om het vuren te staken, omdat dit de indruk zou wekken dat er een oorlog is tussen twee landen.

Hij motiveerde dit door te zeggen: Een terroristische organisatie is hier een ander land binnen gevallen.

Woorden zijn heel belangrijk.

De verschrikkelijke verhalen zullen blijven komen. Op dit moment (het moment waarop ik dit schrijf) is het leger van Israël Gaza nog niet binnengevallen. Maar dit gaat spoedig gebeuren en wat dan? Dan zullen er opnieuw duizenden doden vallen. "Gaza wordt helemaal ingenomen", zei de defensie-minister van Israël. "Er zal geen elektriciteit meer zijn, geen voedsel, geen water, geen brandstof, alles gaat dicht. We zijn in gesprek met menselijk beesten, en daar zullen we naar handelen", zo zei Yoaf Gallant. Ik kan begrijpen dat hij zulke woorden gebruikt. Vanuit de woede, de verbijstering en het grote verdriet in Israël. En ook het verlangen naar wraak en vergelding. De wens om Hamas te vernietigen. Maar zijn het de goede woorden? Want zo ontmenselijkt hij de mensen die in Gaza wonen, juist ook omdat hij ze verbindt aan de eerste levensbehoeften van de bevolking. Want de Palestijnse burgers, leven al jaren in heel zware omstandigheden, omgeven als ze zijn door de beesten van Hamas. Bijna de helft van de ongeveer twee miljoen inwoners van Gaza is jonger dan veertien. Het zijn nog kinderen. Laten we dit goed bedenken: nog belangrijker dan de woorden die we kiezen is: dat we eerst en vooral zien dat het in Israël en Gaza om mensen gaat, om beeldragers van God.

Mensen zijn geen beesten of duivels. Ja, soms zijn ze sadistische zondaren. Maar geen door God geschapen mens is een beest of puur duivels. Groepen (moslims of joden of wie dan ook) demoniseren doet niemand recht, en is ronduit gevaarlijk.

Het kwaad zit zeker ook in vrome, christelijke harten.

De geschiedenis is niet zwart-wit, en het is geen uitgemaakte zaak dat wie Jezus wil volgen aan de goede kant ervan staat. Dat vraagt om steeds weer jezelf onderzoeken. "Zij zijn fout en wij zijn goed" is een te simplistische kijk op de wereld.

Volgelingen van de Heer kunnen moeilijk anders dan vreedestichters zijn. Want Jezus, Hij is onze vrede. Hij zal komen, net zo zeker als hij eens is gekomen. En welke christen verlangt in deze tijd soms niet naar zijn wederkomst? Het is christelijker om te ijveren voor vrede in het Midden-Oosten dan te hopen op een groots en kosmisch gevecht dat talloze mannen, vrouwen en kinderen het leven zal kosten.

Wij geloven en verlangen dat op een dag alles anders zal zijn. En tot die tijd, totdat Jezus komt bidden wij:

Kyrie Eleison, Heer, ontferm U!

Sjalom, sjalom voor u en voor jou!

Klaas Meijer



kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
12nov	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk
19 nov	11.00	Ds. B van der Woude Winschoten	Kerk Sticht. Inlia
26 nov	09.30	Ds. K. Meijer Gedachtenisondag + koffie	Kerk PKN Pastoraat
3 dec	11.00	Ds. W v.d. Griend 1e advent Musselkanaal	Kerk KIA Kinderen i.d. knel Plan Int.
10 dec	09.30	Ds. K. Meijer 2e advent + HA+koffie Stadskanaal	Kerk KIA Kinderen i.d. knel
17 dec	09.30	Ds. H.W. Thon 3e advent Ter Apel	Kerk KIA Binnenl. Diaco.
24 dec	09.30	Dhr. H. Dijkstra 4e advent + koffie Gasselternijveenschemond	Kerk PKN Kinderen en Jongeren
25 dec	09.30	Ds. K. Meijer 1e kerstdag Stadskanaal	Kerk KIA kinderen in de knel

datum	tijd	voorganger	collecten
31 dec	19.30	Ds. K. Meijer Oudjaarsavond Stadskanaal	Kerk
2024			
1 jan	09.30	K. Meijer Nieuwjaarsmorgen Stadskanaal	Kerk
7 jan	11.00	Ds. W. v.d. Griend Musselkanaal	Kerk ???? Plan Int.
14 jan	09.30	Ds. K. Meijer Koffie + samen eten Stadskanaal	Kerk ??????
21 jan	09.30	Pastor C. Dun Veendam	kerk ??????
28 jan	09.30	Ds. K. Meijer HA + koffie Stadskanaal	kerk ?????
4 febr	11.00	Ds. B. v.d. Woude Winschoten	kerk ????? Plan Int.
11 febr.	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	kerk ?????
18 febr	09.30	Pastor C. Dun Koffie Veendam	kerk ????

VRIJWILLIGERS

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
12 nov	Ludie Boels	Sirtje Orsel
19 nov	Foppe-Dirk Bulder	Gerrie Koster
26 nov	Gerrie Koster	Foppe-Dirk Bulder
3 dec	Sirtje Orsel	Ineke Baarslag
10 dec	Hennie Smid	Harmien Bruining
17 dec	Bram Wilts	Hanneke Boels
24 dec	Gerrit Drost	Bram Wilts
25 dec	Ludie Boels	Zwaantje Raatjes
31 dec	Foppe-Dirk Bulder	Alie Drost
2024		
1 jan	Gerrie Koster	Sirtje Orsel
7 jan	Sirtje Orsel	Gerrie Koster
14jan	Hennie Smid	Foppe-Dirk Bulder
21 jan	Bram Wilts	Ineke Baarslag
28 jan	Gerrit Drost	Harmien Bruining
4 febr	Foppe-Dirk Bulder	Bram Wilts
11 febr	Gerrie Koster	Hanneke Boels
18 febr	Ludie Boels	Zwaantje Raatjes
25 febr	Sirtje Orsel	Alie Drost



Kun je niet dan graag
onderling ruilen



Van de Kerkenraad

Van de kerkenraad

*Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God u voor allen ...
(Romeinen 1 vers 8)*

Wat een mooi dankpunt van Paulus! Hij dankt God voor zijn medegelovigen. Dat is ook het eerste dat hij doet. Danken. Wanneer wij aan onze medegelovigen denken komen nogal eens andere gedachten in ons op. Zeker, wij Nederlandse christenen hebben vaak wat aan te merken op anderen.

De preek was te kort of te lang.

De kerkenraad luistert niet goed naar ons.

De organisatie van de gemeente(zon)dag heeft steken laten vallen.

Van Paulus leren we: eerst danken.

Dat vraagt wellicht een andere blik om mee naar onze zusters en broeders te kijken. Wat waardeer je in de ander? Wat gaat er goed? Waarin vult de ander jou aan?

Wie God dankt voor zijn of haar medegelovigen krijgt ook oog voor wat God in de gemeente aan zegen geeft. Misschien is dit wel de eerste zegen, dat God ons in Christus aan elkaar geeft en dat wij daar dankbaar voor zijn.

Uit Filippus dagboek.

Met dit stukje hebben we de gemeenteavond na dankdag voor gewas en arbeid afgesloten.

We mogen samen als broeders en zusters gemeente van Christus zijn. Met elkaar mogen we het in "de Weite" doen.

Op 24 september zijn we ons winterseizoen begonnen met de gemeentezondag. Een fijne dienst en aansluitend een gezellig samenzijn.

We mogen blij zijn als gemeente met elkaar en we hopen op een goed "geloofs" seizoen.

Alie Drost.



Mutaties:

Binnengekomen met doopattestatie uit Utrecht :
Anne-Marique Katsburg, Oude Jodenkerkhoflaan 1, Bourtange.

Overleden op 13 september: Jan Klopstra, op de leeftijd van 88 jaar.

Mededeling overlijden Dhr. Klopstra

Verdrietig, maar gelukkig met heel veel mooie herinneringen, laten wij u weten dat in zijn vertrouwde omgeving is overleden onze lieve vader, opa en overgroot pa

Jan Klopstra

Geboren op 24 september 1934 te Leutingewolde

Overleden op 13 september 2023 te Vlagtwedde

Sinds 19 augustus 2006 weduwnaar van Rie Greebe

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De crematie was op maandagmiddag 18 september 2023 na een plechtigheid waarin we hebben stilgestaan bij zijn levensloop.

Het is de wens van Jan en de familie om geen in memoriam op te nemen in ons kerkblad.

Ik denk aan een tekst uit Romeinen 14: "Of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer".

Ik denk vooral aan zijn vriendelijkheid en de warmte die hij uitstraalde.

We leven mee met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Ik noem nog even het correspondentieadres:

Fam. Klopstra

Platanenhage 30

9501 ZT

Stadskanaal

Van het college van kerkrentmeesters

Beste Lezers.

Zoals in de vorige samen één door Gerrit Drost gemeld , heb ik de taak van Gerrit overgenomen als voorzitter van het college van kerkrentmeesters , en in die hoedanigheid hierbij mijn eerste bijdrage.

Als eerste wil ik namens de gehele gemeente , Gerrit bedanken voor zijn jaren lange inzet , en zijn we blij dat hij zich wel wil blijven inzetten voor het college van rentmeesters.

Zoals jullie allemaal hebben gezien zijn de kozijnen weer als nieuw en is het dubbel glas aangebracht , hierdoor is het licht inval in de kerk sterk verbeterd, en kunnen we weer jaren vooruit .

Inmiddels zijn er offertes aangevraagd om de kozijnen ook van een nieuwe verflaag te voorzien, de kozijnen in de Vledderhof te herstellen daar waar nodig, en om het enkel glas in de keuken en consistorie ook te vervangen voor dubbel glas , als alles lukt zal dit het volgend voorjaar plaatsvinden.

Voor het kozijn herstel en het aangebrachte nieuwe dubbel glas zijn de toegezegde subsidies inmiddels ontvangen , hiervoor namens de gemeente hartelijk dank aan alle verstreckende partijen.

Ook is er voor de aangeschafte grasmaaier een schuurtje geplaatst achter de Vledderhof zodat deze ook een droog plekje heeft.

Namens het college,
Foppe Dirk Bulder



Reacties op de gemeentezondag 24 september: TIPS EN TOPS.

Ik heb 4 personen en of echtparen gevraagd: hoe hebben jullie de Gemeentezondag ervaren?

TOPS:

Jan en Zwaantje Raatjes: een zeer geslaagde dag ! Heerlijk gegeten en ook zeer gevarieerd eten: voor ieder wat wils!

Rienk Janssen: een plezierige zondag, inhoud van de dag paste bij onze kleine club kerkgangers. Het eten was bijzonder lekker allemaal.

Mijme Meijer: een gezellige dag, een ontspannen sfeer. We dachten eerst na de dienst naar huis te gaan maar we zijn de hele tijd gebleven mede omdat het er zo ontspannen aan toe ging.

Johan Hopman en dochter Anne-Marique Katsburg: een hele gezellige dag !

TIPS:

Jan en Zwaantje Raatjes:
Vroeger was er wel eens een fietstocht georganiseerd, dat was ook leuk. En dan moet je wel een programma hebben

voor diegene die niet kunnen of willen fietsen of voor als het slecht weer is.

Johan Hopman en Anne-Marique Katsburg:

Een Bijbelkennis-pubquiz in groepjes van 3 of 4 personen? Waarop echtgenote Monique dan wel graag in het groepje van de dominee wil zitten.....tja dat wordt nog lastig Monique !

Johan had nog een verzoek: volgende keer bij de schalen / pannen een briefje neerleggen wat het is en welke ingrediënten er in zitten. Iemand met bijvoorbeeld een noten-allergie of appel-allergie of gluten-allergie wil graag van te voren weten of dat er in zit.

Goede tip lijkt mij !

Samengevat: het was een geslaagde dag : alles tot in de puntjes georganiseerd vanaf het koffie drinken, de feestelijke versierde kerk, de eredienst met zang, bingo-spel t/m het diner en het verliep allemaal heel soepeltjes. Namens alle kerkgangers kan ik denk ik wel zeggen: heel veel dank aan het Pastoraal Team!

Harmien Bruining



Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
16 nov	Mevr. Groenbroek	Mevr. Koster, Greven , Dhr. Smid
23 nov	Mevr. H. Begeman	
30 nov	Ds. Hoogstede	
7 dec	Mevr. J. de Vries	
15 dec	Kerstmiddag	
2024		
4 jan	Ds. K. Meijer	Mevr. Meijer, Koster, Dhr. Smid
1 febr	Mevr. Groenbroek	Mevr. Koskamp, Raatjes, Dhr. Wilts
29 febr	Mevr. A. Drost	Mevr. C en G Bulder, Slim

Rooster voor 2024 van de herv. Kerk nog niet binnen.



Bloemen wegbrengen

12 november Harmien Bruining
19 november voor de organist
26 november Ludie Boels

3 december Zwaantje Slim
10 december voor de organist
17 december Ludie Boels
24 december Ada Koskamp

2024

7 januari Bram Wilts en Ingrid vd West
14 januari Zwaantje Slim
21 januari Harmien Bruining
28 januari Zwaantje Raatjes en Hennie Smid

4 febr Ada Koskamp en Zwaantje Slim en
Hennie Smid

11 febr Harmien Bruining
18 febr Zwaantje Raatjes
25 febr Ingrid vd West



Jarigen 70 +



2 nov Mevr. E. Greven- Boomer

17 dec Mevr. J. Meijer-Salomons

2024

1 jan Mevr. A. Anholts
4 jan Dhr. A. Greven
24 jan Mevr. M. Timmer - van der Schuur
28 jan Dhr. R. Janssen

1 febr Mevr. A.P. Huiting - van Dam
2 febr Dhr. J. Speelman
3 febr Mevr. M. Volders - Broesder
3 febr Mevr. H. Boels-Folkers
7 febr Dhr. F.J. Pothoff
15 febr Mevr. E Kraima - Blauw

Aankondiging Kerstconcert 2023



“Van Stille Nacht tot Merry Christmas” een Kerstconcert door zangkwartet Wiltsangh en duo Jenny&Wyanda

Op **zaterdagmiddag 23 december 2023** geven kwartet Wiltsangh en het duo Jenny&Wyanda een Kerstconcert in de kerk van Weite, Vlederkamp 58, Vlagtwedde. Aanvang 14.30.

Prachtige bekende en minder bekende Carols, traditionele kerstliederen en Amerikaanse kerstliederen worden in wisselende samenstelling ten gehore gebracht: vierstemmig, solozang met piano en instrumentaal (piano). Het programma is zeer gevarieerd en bestaat uit verschillende genres, van oude en klassieke muziek tot lichte en filmmuziek. Kom luisteren en laat u door de sfeervolle melodieën in de Kerststemming brengen.

Wiltsangh is een a cappella zangkwartet uit Westerwolde dat sinds 2018 in deze formatie zingt (Wim de Bruin, Ans Gruntjes, Gerchien Vermeer en Wyanda Yap). Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit Middeleeuwse en oude muziek, maar bevat ook liederen uit latere tijden. Wiltsangh heeft de afgelopen jaren opgetreden op Middeleeuws Ter Apel, Westerwolde Rijgt en in diverse kerken. Dit is tevens het afscheidsconcert van Wiltsangh. Wegens verhuizing van één van de leden, houdt het kwartet op met musiceren.

Het duo Jenny Niemeijer (piano) en Wyanda Yap (sopraan) musiceert sinds februari 2023 samen. Ze hebben een breed repertoire, van klassiek tot musical en filmmuziek.

Wyanda Yap heeft met een aantal ensembles solo opgetreden.

Het concert begint om 14.30 en heeft een pauze waarin koffie en thee verkrijgbaar is.

De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.





*God kun je ontmoeten in mensen
in de natuur of een stil moment
een melodie van een muziekinstrument
voor velen zijn dit stille wensen
bid tot Hem, Hij hoort je stem
Bij die gedachte al ben jij van Hem
Hij geeft je engelen op het pad
en voor
je
het beseft
heb je al
een gesprek
met een engel gehad
het was die naaste, die op dat juiste moment
je troost gaf...*

tekstfotografie Luuk Schudde Urk Holla

Deze foto is gemaakt van een schilderij van Gerrie en Bertha.

God kun je ontmoeten in mensen

In de natuur of een stil moment

Een melodie van een muziekinstrument

Voor velen zijn dit stille wensen

Bid tot Hem, Hij hoort je stem

Bij die gedachte al ben jij van Hem

Hij geeft je engelen op het pad

En voor je het beseft heb je al een gesprek

Met een engel gehad.

Het was die naaste, die op dat moment je troost gaf..



Kerstconcert

Op zondag 10 december aanstaande vind het jaarlijkse kerstconcert plaats in de Ned. Herv. Kerk.

Tijdens dit concert kunt u genieten van muziek gespeeld door Dindua, zang en muziek van zanggroep Instru-Voca en zanggroep Elorah en orgelspel door Stoffer Holtjer en Anita Wubs. Dit alles wordt natuurlijk afgewisseld met mooie samenzang liederen.

Wanneer? Zondagavond 10 december, aanvang 19.30 uur.
Wij hopen dat u erbij bent!

Organisatie Kerstconcert .



Lied van de maand november 2023

Lied 952 Waar zou het zijn, dat land van licht

Voor tekst en melodie: zie uw liedboek

Járenlang bladerde ik over dit lied heen... tot vorig najaar. Ineens raakte de tekst me... Ik legde het lied voor aan onze organist Doewe Kraster. Hij speelde het lied op een **melodie** van **Jos Lamboo** (*1953) voor, ik humde en zong wat – wát een mooi lied! Misschien trof 't lied me omdat mijn schoonmoeder niet zo lang daarvoor was overleden? De laatste van mijn (schoon)ouders, en ja, dan behoor je ineens zélf tot de generatie die ... nou ja, je weet wel.

De **tekst** is van **Margreet Spoelstra** (*1952). Ze werkte als maatschappelijk werkster, als pastor in een oecumenische basisgemeente en als geestelijk verzorger in een ziekenhuis.

In haar werk ontmoette ze ernstig zieke of stervende mensen. Vanuit de vragen van wie aan de laatste grens van het leven staan, ontstond dit lied. De vele vragen die opkomen worden benoemd, ze krijgen de ruimte, maar het lied geeft geen antwoorden. Er zijn ook geen (makkelijke) antwoorden.

Inspiratie vond Spoelstra ook in teksten van Psalmen 23 en 121, Openbaringen, het verhaal van Noach (Genesis 6-9) en van de uittocht uit Egypte (Exodus 13-14).

Naast de vragen beschrijft Spoelstra in het lied ook de gevoelens, gedachten en ervaringen van degene die de vragen stelt. Het perspectief is dat van een ik-persoon die het zwaar heeft; alleen, onzeker en bang is, en met de ogen een overkant zoekt... (vs.3, r.1).

Je zou het lied voor of met iemand die met de eindigheid van het leven te maken heeft, kunnen lezen of zingen, misschien hand in hand? Voor even de hand bieden aan de ander (vs.1, r.5), voor een stukje van de weg elkaar tot reisgenoot zijn.

Ik koos het voor november, met het oog op de gedachteniszon­dag of Eeuwigheidszon­dag. Op die dag zingen we (meestal) ook lied 728 'De heiligen, ons voorgedaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't ein-

de van hun baan als vreemdeling gestorven'. Ook is november de maand met (meestal) Schriftlezingen over vervreemding, Babylon, ballingschap - verder van Pasen kunnen we niet zijn. Daarná komt advent!

Vs.2, r.3 ('wie schenkt er wijn, wie deelt er brood?') verwijst naar de he­lende kracht van het avondmaal. Zeker als brood en wijn in de kamer van 't ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis worden gedeeld.

Vs. 3 heeft een wat ander karakter. Het gaat over de 'overkant', over 'wie er voor mij ging'. Het is nog steeds zwaar, haast niet te doen: 'De zee is diep, de golven hoog'. Die zin roept een ánder lied in herinnering, het refrein van 'Scheepken onder Jezus' hoede':

Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.



Net als ons lied 952 heeft ook *Scheepken* een dansende melodie, je zou 't zelfs vrolijk kunnen noemen! 'Opgewekt' staat er als muzikale aanwijzing bij, de toonsoort is majeur, en de 6/8 maat is echt een dansritme. Daarmee lijkt de melodie te suggereren dat het bedreigende slingeren van het scheepje een dans is, misschien een wilde, woeste dans, maar toch... een dans! Het bewegen van de golven is op deze manier spannend en geruststellend tegelijk, eerder de opwindende wildwaterbaan van een attractiepark dan de dreigende oervloed. De golf die ons en ons scheepje bij 'voo-oort' omhoog gooit kan geen kwaad. Ook de verdere tekst van *Scheepken* wijst in die richting: er is wel sprake van nood, maar die nood wordt meteen opgelost. Een betere metgezel dan 's Vaders Zoon kun je niet aan boord hebben, en met 't veilig strand voor oog is een behouden thuiskomst zo goed als zeker.

In dit lied is er een contrast tussen vorm en inhoud. De **vorm** is die van vragen: **vragen naar wáár en wié**. Iemand gaat sterven en vraagt zich af waar zijn hulp vandaan komt. Tegelijkertijd is er **geen vraag naar het wát**: de **inhoud** van de vragen komen vanuit een bepaald geloof of traditie. Beelden als **licht, weg, wijn, brood, regenboog** zijn niet neutraal, ze hebben betekenis.

Hiermee stijgt de spanning in de tekst: zal de betekenis van de verhalen, beelden, rituelen en symbolen die je overgedragen hebt gekregen het houden op het moment dat je alleen en bang bent en zelf die weg te gaan hebt?

De laatste vraag (vs.3, r.4) is 'wie kleurt voor mij een regenboog?' De regenboog, het teken van het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft – hoopt of vertrouwt de ik-figuur daarmee op vaste grond onder de voeten? Je zou het kunnen denken... want de slotzin is: 'begaanbaar pad de verte in.'

Er is dus wel wat verandert t.o.v. van de eerste zin: 'waar zou het zijn, dat land van licht?'

Met vriendelijke groet, Marjan Pierhagen



Gebruik gemaakt van teksten van Pieter Endedijk en Nienke van Andel op https://www.liedboekcompendium.nl/lied/952-waar-zou-het-zijn-dat-land-van-licht-9_1_0

Verder:

<https://margreetspoelstra.nl/> en

https://kerkliederwiki.nl/%27t_Scheepke_onder_Jezus%27_hoede



Opbrengst Collecten

7-9-2023	Kerk	65,70	Voedselbank stadsw	54,20
			Plan Int .	38,00
23-7-2023	Kerk	57,35	Sticht. Vluchteling	60,00
6-8-2023	Kerk	58,50	Liliane Fonds	53,50
20-8-2023	Kerk	49,20	Reg. Diac. Fonds	50,40
3-9-2023	Kerk	45,56	KIA Werelddiac.	48,83
			Plan Int.	45,80
10-9-2023	Kerk	65,20	PKN Kind en Jongeren	45,15
17-9-2023	Kerk	53,90	KIA Werelddiac.	56,50
24-9-2023	Kerk	92,55	Libië en Marokko	314,35

Voedselbank Stadswolde

Hier het lijstje voor de komende maanden:

- Dec: Koffie en thee
Koffiemelk en suiker
- Jan: Pasta en rijst
Saus en/of mix voor pasta en rijst of vlees in blik
- Febr: Houdbare magere of halfvolle melk
Aardappelpuree
- Maart : Soep in blik of zak
Groenten in blik of pot
- April: Broodbeleg in pot of pak
Tandpasta



Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats

Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

27 nov	Pastoraal Team	19.30 uur
11 dec	Kerkenraad	20.00 uur

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**—er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.



www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

21 jan 2024

Via e-mail of geschreven of
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
10. Mutaties
12. College van kerkrentmeesters
13. Reacties op gemeentezondag
15. Bijbeluurtje
16. Bloemen wegbrengen
17. Jarigen 70+
18. Kerstconcert PK Vlagtwedde
20. Gedicht
21. Kerstconcert NH Kerk Vlagt
22. Lied van de maand
25. Opbrengst collecten/ lijstje
Voedselbank
26. Agenda
28. Gedicht

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde"
kunt u in de even weken uiterlijk op
Zaterdag voor 19.00 uur
inleveren bij Janny
deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

Stilte-uur

'Ik mis je niet minder maar meer,
want elke dag
is een dag meer zonder jou.
Het slijt; ook dat is waar.
Ik ga verder zo goed en zo kwaad.
De ene dag gaat,
de andere is niks zonder jou.
Ik leef en geniet ervan met vallen
en opstaan en ik mis je.
God leer me léven mét gemis'

